

Laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar

Deze info is alweer de laatste van het kalenderjaar 2018. Ongeveer 14 keer hebben we u door middel van de info op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen op school.

Op veel manieren proberen we dat wat zich afspeelt op school goed onder de aandacht te brengen bij de ouders / belangstellenden thuis. Nieuw was voor ons het gebruik van de communicatie-app Parro. Na een periode van gewenning door ouders en leerkrachten zien we een mooie ontwikkeling in het gebruik van deze app. Leerkrachten zijn hier erg enthousiast over, maar u als ouders ook. De laatste nieuwtjes of wetenswaardigheden waren daar meestal als eerste te vinden.

In de bovenbouw is het een beetje anders wat betreft foto's en filmpjes. In de groepen [6, 7](#) en [8](#) staan veel filmpjes en foto's op het afgeschermdede Instagram account. Wij doen dat bewust omdat de kinderen in de bovenbouw ook op Instagram 'zitten' en zo zichzelf in actie kunnen zien.

En in groep 8 staan alle foto's op de site, echter wel op een afgeschermdede pagina.



Tussendoor ontving u ook regelmatig info over schoolmaatschappelijk werk en over veranderingen van gymtijden.

We merken dat u als ouder(s) ons steeds meer weet te bereiken via de e-mail.

Handig, maar daardoor is het ook wel wat lastiger voor ons als leerkrachten om in het weekend afstand te nemen van school.

In de regel hebben wij ook dit jaar de volgende regel gehanteerd: de leerkrachten zullen in het weekend e-mails die in onze mailboxen zitten niet beantwoorden.

Terugblik Kerstfeest



Wat een fijn kerstfeest hebben we weer met elkaar kunnen vieren!

De samenzang was mooi, de boodschap van het wonder van Kerst 'het Kerstverhaal' was helder en de muzikale begeleiding was weer prachtig!

Op dit moment is de collecte nog niet geteld, maar we zullen u op de hoogte stellen wat het bedrag voor stichting Ontmoeting is geworden. Bedankt!

Video opnamen Kerstfeest

Filmen van het kerstfeest door eigen telefoons wordt door mensen in de kerk als storend ervaren, omdat zo het zicht op andere kinderen wordt ontnomen.

Als school hebben we daar al drie jaar een oplossing voor gevonden. Die oplossing hield concreet in, dat we vanuit school de kinderzang op het podium filmden en daarna op de site zetten.

Op deze manier kon iedereen thuis nog een keer kijken naar de kinderzang en was filmen met eigen telefoon niet nodig.

Ook dit jaar zijn verschillende onderdelen van het schoolkerstfeest gefilmd.

Wilt u deze filmpjes en foto's terug zien? Dan kan via de site van de school. Klik [HIER](#) om bij dit deel van de schoolsite te komen.

Via deze manier willen wij mevrouw De Vos bedanken voor het filmen van deze avond.



Winterschoolkrant



Dit jaar hebben we weer een digitale Winterschoolkrant.

U kunt die versie [HIER](#) vinden. Wilt u de schoolkrant direct helemaal downloaden ? Klik dan [HIER](#).

Wij wensen u alvast veel leesplezier toe.

Verandering gymtijden van de groepen 6 en 7

Met ingang van de week na de kerstvakantie zullen enkele gymtijden veranderen.



Groep 6 en 7 zullen op de **DONDERDAGMIDDAG** gaan gymmen, van **14:15 uur tot en met 15:20 uur**. Aan het einde van deze gymles kunnen de kinderen bij de gymzaal worden opgehaald of mogen ze zelf naar huis.

Meester Jan Willem zal deze gymles verzorgen.

Plannen

We weten wat het afgelopen jaar ons heeft gebracht met haar hoogtepunten, maar ook met haar dieptepunten.

Als school hebben we hele mooie momenten beleefd, maar we hebben ook ervaren hoe het is om veel verdriet te hebben en pijn te voelen.

Deze week denken wij in het bijzonder aan **Peet van der Zwaan**, oud-meester van onze school en nog steeds woonachtig in ons dorp. Hij stond deze week aan het graf van zijn zoon Peter. We bidden voor Peet veel kracht toe van onze Hemelse Vader in deze verdrietige tijd. We kijken daarom ook vol emotie terug naar het afgelopen kalenderjaar.

Voor de komende periode kunnen we alleen maar plannen maken. In de kerstvakantie heb je vaak momenten dat even de tijd hebt om na te denken.

Maar er zijn ook momenten dat je naar voren kijkt; hoe gaat het in het komende jaar ? Onzekerheid? Zekerheid?

Als we met God het nieuwe jaar in gaan, zijn we niet alleen!



Data komende periode

D.V.

7 januari

Eerste schoolmorgen in het nieuwe kalenderjaar
We gymmen ook gelijk weer.